

**Brødremenighedens  
Danske Mission**  
Nørregade 14  
6070 Christiansfeld  
www.bdm-dk.dk  
bdm@bdm-dk.dk  
tlf. 3529 4820



## **Formands- og Bestyrelsesberetning BDM 2024.**

### **Missionsfesten den 5. maj, 2024**

Brødremenighedens Danske Mission er et folkekirkeligt missionsselskab, som har en særlig tilknytning til Brødremenigheden. Det er bl.a. synligt ved, at vi samarbejder med Brødrekirker andre steder, og at vi støttes af mennesker fra folkekirken og fra Brødremenigheden.

BDM består af mennesker, hvoraf nogle har kald til at støtte økonomisk og bære BDM i forbøn, mens andre har kald til at arbejde i de kirker, som BDM arbejder sammen med. For nogle bliver arbejdet i BDM et livskald. Det gælder f.eks. mennesker i Tanzania, i Albanien, og i Danmark. Vi tror, at kaldet er fra Gud, og vi tror at Gud leder os alle i de kald, som vi hver især lever i. Når et livskald primært ligger i ét missionsselskab, i én menighed, i én opgave, ja så betyder det også trofasthed mod den sammenhæng, hvori kaldet udfolder sig i. Alle er vi kaldede til at tjene hinanden, at tjene Gud og tjene medmennesket.

I det forløbne år fejrede Sikonge Hospital 100 års jubilæum. Og BDM butikken fejrede 40 års jubilæum. "Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min Ånd," siger Hærskarers Herre. Ordene er kendte, og de lød ved Sikonge Missions Hospitals begyndelse den 5. november 1923. Disse ord skal stadig lyde. Hospitalsarbejde er forkyndelse af evangeliet ved at hjælpe syge mennesker til at blive raske. Det samme gælder udviklingsprojekter, som BDM er involveret i, nemlig at hjælpe mennesker, der har behov for hjælp. Og nok er det gerninger, men gerningerne er den håndgribelige forkyndelse, som sker ved Helligåndens hjælp.

Mission er også at være selvkritisk, hele tiden at være på vej mod at gøre det rigtige, det gode, det barmhjertige. Igennem tiden har der været kritik af missionsselskabernes rolle i forhold til f.eks. kolonitiden, slaveriet, og i forhold til missionsselskabers forståelse af vi kulturer de arbejder i. Der vil altid være nogen, der tager afstand fra den selvkritiske holdning. Det er da også nemt at sige, at "det, som vore forfædre gjorde, kan vi ikke gøre om". Men jeg tror, at der hviler et særligt ansvar for de mennesker, der ser sig selv som sendebud på Kristi sted. Fuldkomne er der ingen, der er, men som engagerede i Guds mission, har vi pligt til kritisk at spørge, om vi gør det rigtig, samtidigt med at vi også har pligt til at være frimodige i tjenesten.

Når vi arbejder i andre dele af verden, arbejder vi sammen med mennesker, der i nogle tilfælde har andre værdisæt, et andet "worldview", altså en anden grundlæggende forståelse af verden, end vi har. Et eksempel på de forskellige værdisæt er spørgsmålet om ligestilling. Det er et spørgsmål, som det danske samfund er optaget af, og som vi må være optaget af, hvis vi vil høres. Det er en kendt sag, at ligestilling mellem kønnene stadig er en betydelig udfordring i samfund, hvor nogle af vore samarbejdspartnere lever. Men vi må huske, at for Gud er alle lige, og at Jesus i høj grad så mænd og kvinder, jøder og hedninge, toldere og syndere som mennesker, altså ligeværdige i Guds øjne. Ligeværdighed er frihed. Den diskussion må vi turde at engagere os i, fordi vi er optagede af at dele ligestillingens evangelium, nemlig at Kristus døde, ikke bare for vore, men for den hele verdens synder.

- Kald, livskald.
- Evangeliets synlige og mærkbare effekt udfolder sig gennem diakonalt arbejde.
- Det kritiske blik på hvad vi gør, herunder italesættelse af fortidens problematiske sider i mission, som er blevet mere tydelig i disse år.
- Ligestilling er også at forkynde evangeliet.

Disse fire emner, som vi lige har hørt lidt om, er de fire overordnede temaer i de sidste fire numre af BDM Nyt.

Og netop disse temaer er med til at belyse, hvad og hvem BDM er. Kort sagt:

1. BDM anno 2024 er "mennesker kaldet af Gud" – i Danmark og ude i verden.
2. BDM anno 2024 erkender, at en tro uden gerninger er en død tro.
3. BDM anno 2024 må se både fortid, nutid og fremtid i øjnene
4. BDM anno 2024 arbejder for ligestilling, fordi Jesus behandlede alle ligestillet.

Der er flere overordnede temaer, vi beskæftiger os med i bestyrelsen og i BDM's organisation:

- Vi vil fortsat arbejde med det hele menneske; det kaldes holistisk mission.
- Vi arbejder i forpligtende partnerskaber med flere af vore samarbejdspartnere i Syd. Partnerskaber forpligter BDM og vores samarbejdspartnere i et respektfuldt samarbejde
- Vi mener fortsat, at vi skal sende missionærer, af flere grunde: Mission er samarbejde mellem mennesker. Evangeliet vokser i relationer mellem mennesker. Mission er ikke bare at sende penge, selv om det koster penge at drive mission. Mission er også at sende mennesker.
- Vores volontørprogram er populært; mange unge vil gerne rejse ud som volontører for BDM.
- Herhjemme har vi mandet op på hjemmefronten, bl.a. med henblik på fundraising, PR og projektansøgninger.
- Vi ønsker at arbejde missionsteologisk tydeligt og bevidst, idet vi mener, at mission er et fagområde, der kræver viden, faglighed og engagement.

Vi er taknemmelige over de økonomiske muligheder, bl.a. ved nogle arvesager, som BDM har i disse år. Vi er meget taknemmelige for alle de mennesker, der støtter BDM's arbejde. Vi vil gerne engagere endnu flere givere, for med personlige gaver følger der forbøn med. De personlige gaver er grundstenen i BDM's økonomi.

Vi arbejder bevidst med at støtte udviklingen af kirker i Albanien, Tanzania, DR Congo, Burundi og også Stjernebjerg på Vestbredden. Vi er privilegerede med de kirkeledere, vi får lov til at arbejde sammen med. En kirke er ikke missionens mål, men en kirke er evangeliets livsramme for mennesker.

- Vi er stolte af vore missionærer, der alle virkelig gør en forskel.
- Vi ser optimistisk på fremtiden, fordi mange unge er engagerede i BDM's arbejde.
- Vi er glade for den dygtige indsats vore medarbejdere i hjemmearbejdet yder.
- Vi er glade og taknemmelige for alle de frivillige, der arbejder i genbrugsbutikkerne, i Shop Karibu og for medarbejdere engageret i salg af Adventsstjerner.

Vi siger Gud og mennesker tak:

- Tak til Erik Baun for en kæmpe indsats som foregangsmand og leder i stjernesalget.
- Tak til Helen Kirkegård for flere års god indsats i bestyrelsen.
- Tak til alle medarbejdere, både ude og hjemme. En særlig tak til Generalsekretær Arngeir Langås for dygtig og engageret ledelse.
- Tak til bestyrelseskolleger for et godt og effektivt bestyrelsesarbejde, altid præget af vilje til at finde fælles forståelse.

Paulus skrev til Filipperne: "Jeg takker min Gud, ... over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu, og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag." Giv at vi må vandre i de gerninger, Gud forud har beredt for os."

Som bekendt: På Guds velsignelse beror alt. Derfor vil jeg slutte med stilfærdigt og frimodigt at sige: Tak Gud for dit kald og den velsignelse, som vi oplever i Brødremenighedens Danske Mission. Tak.

*Jørgen Bøytler, formand BDM's bestyrelse.*